

ΤΙ ΤΟΝ ΞΕΡΕΤΕ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΟΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ; ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΟΥ, ΒΛΕΠΕΤΕ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΠΟΤΕ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ, ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ «ΠΕΡΑΝ». ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑΫΛΟΝ, ΝΑ ΥΨΩΝΕΤΑΙ. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΝΑ ΤΡΙΖΕΙ. ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ... ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ, ΆΛΛΟΤΕ. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ή ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. ΕΩΣ ΑΓΩΝΙΩΔΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ «ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ», ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΞΗΓΕΙ. ΣΥΧΝΑ, ΑΠΟ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ, ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ. ΠΑΝΤΑ ΩΣΤΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΠΑΡΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ. Σ' ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ. Μ' ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ – ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ «ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ». ΚΑΙ... ΠΑΜΕ. ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ – ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ – ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ» ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΗ ΣΕ ΛΟΝΓΚ, ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΝΟΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ». ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΦΕΥΓΕΙ.



**Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ  
ΣΕ ΘΕΣΗ...  
ΣΕ ΛΟΝΓΚ  
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ  
ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ  
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ**

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΤΟΥ  
ΕΠΩΝΥΜΟΥ**  
Στην Μαργαρίτα Ρουσσάκη

**EFO**

# ΑΛΛΟΥ



**Κύριε Σαββόπουλε, θάλασσα. Τι χρώμα έχει;**

– Τρανσπαράντ.

**Η ρύπανσή της με ήχο, άντε και μ' ένα στίχο, πώς;**

– Πισσαί εξω / μέσα κρίνο / κλαρίνο.

**Ο κορμοράνος, αναδυόμενος απ' το μαζούτ, τι σας λέει; Μήπως είναι καιρός οι θάλασσες να πάρουνε εκδίκηση;**

– Μη με κοιτάς απ' έξω, μέσα μου είμαι άσπρο χιόνι.

**Πνιγήκατε ποτέ;**

– Ναι!

**Κάποιο ναυάγιο στη στεριά μήπως;**

– Στην παραλία μικρός. Μ' ένα υποθρύχιο. Βανίλια.

**Σας τρομάζει η ανθρώπινη ολιγωρία;**

– Η ανθρώπινη αυτολατρεία.

**Με τα δεξαμενόπλοια ή με τα πλοία της γραμμής;**

– Με βιζαντινό αεροπλανοφόρο.

**Για τα καλύτερα ταξίδια σας, γέφυρα ή κουβέρτα;**

– Κόλλα χαρτί.

**Κωλοέλληνες, ταιφετελέλληνες: εφοπλιστές ή ναυτεργάτες;**

– Έλληνες. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον.

**Νιάρχος, Ωνάσης και λοιπά νησάκια μου ελληνικά: διεθνικά ή αδιαπραγμάτευτα;**

– Ανατρίχιασα.

**Λάτσης: αδιστάκτος μπουρλοτιέρης ή γραφικός μποέμ;**

– Ποιος πετυχημένος δεν έχει και την κόλασή του;

**Με τον Ωνάση ή την Κάλλας;**

– Νομίζετε ότι διέφεραν;



**Ελάττωμα της φυλής μας: τα καφενεία ή τα μεγαλεία;**  
– Όλες οι φυλές αποκατεστάθηκαν. Δεν έχουμε ποιον να διοικήσουμε τα τελευταία 200 χρόνια.

**Δικός σας;**  
– Θέλω να μ' αγαπάνε.

**Απ' το ελληνικό θέατρο σκιών ποιο ρόλο θα διαλέγετε;**  
– Της ορχήστρας.

**Και στην έξοδο απ' το τούνελ τι; παλιά μηχανουργεία ή διυλιστήρια;**  
– Διυλίζετε τον κώνωπα.

**Μεταδουργείο ή Μάστριχτ;**  
– Μεγάλη οδός του Πέραν.

**Λαύριο: πώς σας φαίνεται για το αύριο;**  
– Δεν ξέρω τι να παίξω.

**Η λέξη «απόσυρση» πού σας παραπέμπει;**  
– Στο μοντέλο 40.

**Με την ΕΑΣ ή την ΕΛΑΣ;**  
– Με την Πατουλίδου! Στριμώχνει τον εαυτό της κι όχι το διπλανό της.

**Φοβάστε κάτι, μήπως ακόμα την... Έλασ;**  
– Όχι. Το Κόσσοβο.

**Ελληνικό SOS: διπλονομασία ή διπλοθεσία;**  
– Μικροαστικό βόλεμα, φέρνει τόνα, φέρνει τάλλο.

**Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας: Nikos Matoprákēς for ever;**  
– Και οι δήθεν μαχόμενοι δεν είναι καλύτεροι. Ελεύθερη κακοφωνησύλα επικρατεί.

**Αν σας επέλεγαν για υπουργό, ποιο υπουργείο;**  
– Όχι, ευχαριστώ.

**Μίκης Θεοδωράκης: με τον μουσικό ή τον πολιτικό;**  
– Ε, καλά αυτό είναι εύκολο. Οι μελωδίες ήταν το δύσκολο.

## ΝΑΥΑΓΗΣΑ ΜΙΚΡΟΣ Μ' ΕΝΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΒΑΝΙΛΙΑ

**«Μια θάλασσα μικρή είναι το καλοκαίρι μου, ο έρωτάς μου», τραγουδήσατε κάποτε, είναι έτσι ακόμα;**

– Ε, υπάρχει και μια ρυτίδα, δεν λέω.

**Η γυναίκα παρούσα ακόμα στα τραγούδια σας;**

– Διακρίνεται, ε;

**Στη ζωή τι θαβμό πήρατε;**

– 30! Τόσα είναι τα χρόνια που μ' αφήσατε να σας ψυχαγωγήσω. Σας ευχαριστώ.

**Στην τέχνη σας, σας έχουν αποκαλέσει κορυφαίο της μπαλάντας. Είναι έτσι;**

– Ποιος ξέρει;

Συνηθισμένοι στις εκπλήξεις των καλλιτεχνικών προσφορών του δεν παραλέψαμε φυσικά να τον ρωτήσουμε και για τα τραγούδια που ετοιμάζει. Δεν θ' αργήσουν, μην ανησυχείτε.

**Τι θα είναι αυτός ο δίσκος, μια νέα πρόκληση ή μια νέα ελπίδα;**

– Και εκείνος αποκρίθηκε: 'Ένα καινούργιο δωράκι, το Δωδέκατο.'

Ήταν απόγευμα. Χειμώνας 1992. Βλέποντας τον ορίζοντα να χάνεται μπροστά μας, κάποια απόκοσμα συναισθήματα με θομβάρδισαν. Ήμασταν, βλέπετε, πάνω σε... αεροπλανοφόρο βυζαντινό. Μπήκα στον πειρασμό και ρωτώ:

**Αν, όχι εδώ, πού αλλού και σε ποια εποχή θα θέλατε να ζούσατε;**

– Μα, αλλού ζω.

Τι τα θέλετε όμως, εγώ επέμεινα.

**Μα, στην Ελλάδα ζεις...**

**Γι' αυτό, κύριε Σαθθόπουλε, πέστε μας, υπάρχει ΕΛΠΙΣ;**

**Και να τι εισέπραξα:**

– Για τον ελληνισμό, όλες! Για τον ελλαδιτισμό, καμιά!

# ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ • ΜΑΡΤΙΟΣ 1993 • ΤΕΥΧΟΣ 1 • ΔΡΑΧΜΕΣ 500

**BRAER: Προσάραξη**

**ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: «Ναυάγησα μικρός...»**

**ΠΙΩΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ**

**ΣΤΑΘΗΣ: Υποβρύχιο Έζω απ' τα νερά του**

**ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΞΠΡΕΣ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ν.Ο.**

**Λάτσης • Τυπάλδος Πελοποννήσιος Καρακούδας**